

BØRN OG UNGE

Spejderdagen 2020: Modet til at være noget for andre



Foto: Morten Hatting Voltelen

Her finder du spejderchefernes budskab til Spejderdagen den 23. april.

17. april 2020

Af: Redaktionen



Vi har alle sammen hørt historien om Sankt Georg, som havde modet til at tage kampen op mod en stor, ildspydende drage.

De drager vi skal slås mod i dag bor ikke kun i søer og tyranniserer ikke udelukkende landsbyer. Nutidens drager findes i skolegården og på arbejdspladsen, og de viser sig ved mobning, udelukkelse og et vaklende fællesskab, der har brug for hjælp. Det er svære, hårde og snedige drager, som kræver mod og sammenhold at besejre.

Mod kommer i mange størrelser og former, og du kan være modig på din helt egen måde. For mod handler om alt det, man ikke er så god til endnu, men som man alligevel giver sig i kast med. Mod er, når vi risikerer at fejle.

Tænk på den første gang, du var på natløb midt om natten. Tænk på dengang, du delte en af dine inderste hemmeligheder med din ven fra patruljen. Og kan du også huske den første gang, du forsvarede én, som de andre gjorde grin med? Det hele var grænseoverskridende, fordi det var første gang - men du gjorde det, og det krævede masser af mod!

I udfordrende situationer kan modet gemme sig lidt, men måske er det lige præcis der, vi skal prøve at grave det frem. Og vi kan vise det på mange måder. Én af dem er ved at gøre en forskel for andre – også dem, der ikke har spurgt efter din hjælp, men som vil have gavn af den.

Selv hvis du udviser modighed, men ikke lykkes med det, du vil, skal du ikke slå dig selv oven i hovedet. Faktisk skal du hellere fejre dine fejl end frygte dem. Fejl får os nemlig til at vokse, og de er en glimrende læremester, der gør os bedre. Med tiden glemmer vi nemlig vores fejl – men vi glemmer heldigvis aldrig det, fejlene lærte os.

Vi lever i en tid, hvor der er mennesker, som har brug for hjælp. Her er det vigtigt, at vi gør, hvad vi kan – nogle gange hver for sig. Og nogle gange for mennesker, vi slet ikke kender. Det er heldigvis noget, vi som spejdere er rigtig gode til, fordi vi har prøvet det mange gange før. Vi skal blive ved med at have modet til at hjælpe andre uden at forvente at få noget igen og uden at få en belønning for det. At være en god kammerat, det er en belønning i sig selv. For når man er det, er man en god spejder og mindst lige så sej som Sankt Georg.

Rigtig god spejderdag. Vi glæder os til at se jer tilbage i spejderland.

Med spejderhilsen,

Mathias og Kristine

Spejderchefer